



Een luisterend professioneel oor, voor ons beiden.

Maike vertelt...

Thuisbegeleiding is voor mij een baken in de woelige zee van het leven waarin ik mij sinds 5 jaar bevind. Na het ongeval van mijn man met een NAH tot gevolg, hebben wij een lange zoektocht meegemaakt naar de juiste hulp.

Na vele teleurstellingen heb ik nu het gevoel dat we eindelijk de goede weg gevonden hebben. Onze thuisbegeleidster speelt hierin een belangrijke rol. Niet alleen biedt ze een luisterend oor voor mijn man, maar ook voor mij. Hierbij heeft ze steeds veel respect voor hem, probeert zich in te leven in zijn situatie en allerbelangrijkst: ze heeft genoeg kennis van NAH om hem te kunnen begrijpen. Ze biedt ons een ander perspectief om situaties te bekijken, tools om het leven te vergemakkelijken, wijst ons de weg naar andere diensten waarvan ik vaak zelfs het bestaan niet weet, ...

Kortom een lichtpunt in de duisternis, waarvoor oprechte dank!